



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ημερολόγιο 2009



**Η Παιδεία
στα Σέρρες
τέλη του 19^{ου} και
αρχές του 20^{ου} αιώνα**



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

«...Να μη πηγαίνετε στους καφενέδες.
Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας.
Να ακούετε τας συμβουλάς
των διδασκάλων και γεροντοτέρων...».

*Λόγος του Θ. Κολοκοτρώνη στην Πνύκα
(09/11/1898)*



- Φωτογράφιση: Αλέξης Γεωργούλας, Γιώργος Μιντιούρης
- Έφοροι Ιματιοθήκης: Μάτη Αντιγόνη, Κασαπίδου Μαίρη
- Συνέφοροι: Φιδάνη Ντίνα, Μυτιληναίου Αγγέλα, Νυκτοπάτη Πόπη, Κοσιτζή Μαρία, Κων/νίδου Μαίρη, Τσιρογιάννη Μαίρη, Βεράνη Ελένη, Πεταλωτή Βίκυ, Καρεκλά Ιφιγένεια, Αθανασίου Δήμητρα, Κορακά Μαρία, Βεράνη Στέλλα, Εξηντάρη Βιβή, Μιντιούρης Θάνος, Μιντιούρης Πέτρος
 - Επιλογή κειμένων: Παπανίκου Ελευθερία
- Επιμέλεια ημερολογίου: Ελευθεριάδου Στέλλα, Γεωργούλας Αλέξης
 - Δάσκαλοι χορού: Τερζής Βασίλης, Πάντσιου Δήμητρα



Η Παιδεία στα Σέρρες τέλη του 19^{ου} και αρχές του 20^{ου} αιώνα

Πόσο βαθιές υπήρξαν οι ρίζες της παιδείας στα Σέρρες, ποια τα σχολεία και τέλος ποι οι ήσαν εκείνοι οι πρωτοπόροι δάσκαλοι, που έσπειραν το φως της γνώσης, φωτίζοντας το έρεβος της σκοταδιστικής Οθωμανικής δουλείας; Πηγή μοναδική και αξεπέραστη για μιαν ακόμη φορά το «Χρονικό του Παπα-Συναδινού», από το οποίο και μαθαίνουμε πώς ο συγγραφέας του έμαθε τα «κοινά γράμματα όταν στα 1600 ο πατέρας του, ο παπά κυρ Σιδέρης τον επήγε εις τα Καλά Δένδρα εις τον διδάσκαλον παπά κυρ Δήμον...».

Ο παπα-Συναδινός γεννήθηκε στα 1600 και χειροτονήθηκε ιερέας στα 1622. Μερικά χρόνια νωρίτερα (1619) μαθήτευσε «εις τον εν τη Μητροπόλει των Σερρών διαμένοντα παπά-Παρθένιον παρά του οποίου έμαθε την γραμματικήν, το γράψιμον, και από τους ποιητάδες τον Κάτωνα, Πυθαγόρα, τον Αριστοτέλη και τον κανόνα των Χριστουγέννων και των Φώτων...».

Κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας μόλις απαντώνται ίχνη σχολών και λογίων ανδρών στις επαρχίες. Πλήρης έλλειψη οικονομικών μέσων, πιέσεις αφόρητες των κατακτητών εμπόδιζαν τη διάδοση των γραμμάτων. «Τα σχολεία ήσαν πενιχρά και ταπεινά οικήματα όπου οι μαθηταί καθήμενοι χαμαί επί ψιάθων ανεγίνωσκον ομού. Ταύτα διηθύνοντο υπό κληρικών ιδίως, οι οποίοι μάλλον εκκλησιαστικά βιβλία εχρησιμοποιούν δια την διδασκαλίαν των Ελληνοπαίδων...».

Στα μέσα του 17^{ου} αιώνα, υπό την επήρεια του Ευρωπαϊκού διαφωτισμού, εκδηλώνεται έντονη προσπάθεια για αποδέσμευση της Παιδείας από την εκκλησιαστική φροντίδα. Με κέντρο και αφετηρία την Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκαν πολλά σχολεία. Τους πρώτους ρακένδυτους δασκάλους διαδέχτηκαν άνδρες επιστημονικότερα καταρτισμένοι, ποτισμένοι με θερμή πίστη για το μέλλον, καλύτερα και ευρυχρότερα σχολικά οικήματα, χάρις εις την συνδρομή εκλεκτών ομογενών και την οικονομική ενίσχυση των εκκλησιών και των μοναστηριών. Οι Πατριάρχες, μοναχοί, κληρικοί και οι έχοντες αξιώματα στράφηκαν στη δημιουργία σχολείων.

Τα Σέρρες αυτή την εποχή, εκτός της εμπορικής ακμής, αναπτύσσουν με τη συνδρομή των κατοίκων σπουδαία εκπαιδευτική κίνηση με την ίδρυση του Ελληνικού Σχολείου Σερρών (1722) και ανάγεται σε πολιτικό, εθνικό και εκκλησιαστικό κέντρο.

Στην πορεία η Ελληνική Σχολή Σερρών είχε διακυμάνσεις στη λειτουργία της λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' εξόριστος στο Άγιο Όρος, ζήτησε να βρεθεί και να σταλεί στα Σέρρες άριστος διδάσκαλος.

Σπουδαίοι δάσκαλοι που διαμόρφωσαν την Παιδεία των Σερρών υπήρξαν πολλοί. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν ο Εμμ. Φωτιάδης (Σέρρες 1805), ένα από τα πλέον φωτεινά μυαλά της εποχής του «εις εκ των σοφωτέρων διδασκάλων του γένους». Ζωηρός χαρακτήρας και φιλελεύθερο πνεύμα πέθανε εξόριστος «Σωκρατικός» ζήσας και Σωκρατικώς τελευτήσας». Πολλοί από τους μαθητές του διέπρεψαν ως δάσκαλοι, παιδαγωγοί, αλλά και υψηλοί αξιωματούχοι. Μετά την ανοικοδόμηση κτιρίου Αλληλοδιδασκτικής Σχολής Αρρένων με εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό, ενδιαφέρθηκε και για τη μόρφωση των θηλέων και εργάστηκε για την ανέγερση κτιρίου Σχολής θηλέων.

Η λίγο πριν την έκρηξη και διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του '21 εποχή, βρίσκει διευθυντή της Σχολής Σερρών τον Σιατίστα Αργυρό Παπαρίζο (δάσκαλο του Μιχαήλ Εμμ. Παπά) λαμπρό παιδαγωγό και σπουδαίο ελληνιστή.

Ο Δημ. Μαρούλης (1840 Κατοικός Ιωαννίνων) διακρίθηκε για την προσπάθεια εξάπλωσης της ποιοτικής παιδείας «το αφυπνιστικόν του έργον υπήρξεν ου μόνον γενικώς υψίστης εθνικής σημασίας, αλλά και έργον αναμορφώσεως ανά τον Ελληνικόν κόσμον».

Οι μαθητές του ονομάστηκαν «Μαρουλιστές» και η καλή τους φήμη ξεπέρασε τα όρια των Σερρών και έφθασε μέχρι τη Μ. Ασία, τον Πόντο και σ' αυτήν την Αίγυπτο.

Αλλά και γυναίκες σπουδαίοι παιδαγωγοί υπήρξαν η Άννα Τριανταφυλλίδου, Ευθ. Αδάμ κ.ά.

Το έτος 1870 αποτελεί σταθμό στην ιστορία της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι, Σέρρες είναι σημαντικότερα πνευματικά και μορφωτικά κέντρα. Τότε ιδρύθηκε ο «Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών» παράρτημα των Αθηνών. Πρώτοι εξ όλων των Μακεδόνων οι Σερραίοι εισήγαγαν το σύστημα του 6/ταξίου κύκλου μαθημάτων της κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης, πράγμα που αργότερα εφαρμόστηκε στο ήδη ελεύθερο κράτος.

Στο Σύλλογο αυτό συγκεντρώθηκε ό,τι εκλεκτό είχε να επιδείξει η πόλη σε επιστήμονες, κληρικούς και καλούς πατριώτες. Απέβλεπε στην υποστήριξη της Ελληνικής παιδείας και μέσω αυτής στην ενίσχυση του ελληνικού φρονήματος των κατοίκων. Σπούδασε με υποτροφία δασκάλους, οργάνωσε βιβλιοθήκη, διδασκαλικά συνέδρια, διένειμε βιβλία, ανήγειρε σχολεία. Μοχλός όλων αυτών ήταν ο πρόεδρός του, ιατρός Ι. Θεοδωρίδης (μαθητής του Εμμ. Φωτιάδη).

Το 1871 ιδρύθηκε το Διδασκαλείο Σερρών και είναι το πρώτο επί Τουρκοκρατίας ιδρυθέν. Περιελάμβανε μια προπαρασκευαστική και τρεις άλλες τάξεις. Οι μαθητές, υπότροφοι του Συλλόγου κατά το πλείστον, έμειναν σε Οικοτροφείο, υπό τη διεύθυνση του Δ. Μαρούλη. Το ίδρυμα εργάστηκε εθνικότητα, έγινε χαράκωμα του Εθνικού και θρησκευτικού αισθήματος του λαού της Ανατολικής Μακεδονίας.

Το 1880 ιδρύθηκε το Κεντρικό Παρθεναγωγείο για τη μόρφωση των θηλέων, όπου δίδαξε η μεγάλη δασκάλα Άννα Τριανταφυλλίδου. Μετονομάστηκε σε «Γρηγοριάς» από τον μεγάλο ευεργέτη Γρ. Ρακιτζή.

Το 1909 λειτούργησε πλήρες 6/τάξιο Γυμνάσιο, με 185 μαθητές και 8 καθηγητές. Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο περιελάμβανε και Γυμνασιακό 3/τάξιο τμήμα, αλλά και 6/τάξια Αστική Σχολή Θηλέων με 10 διδασκάλισσες.

Την 28^η Ιουνίου 1913 τα Σέρρες πυρπολήθηκαν από τους Βουλγάρους και πολλά εκπαιδευτήρια κήκαν ή υπέστησαν ζημιές.

Το 1939 λειτουργούσαν στα Σέρρες Γυμνάσιο Αρρένων, Γυμνάσιο Θηλέων, Αστικό Σχολείο, Ιδιωτικό Γυμνάσιο Θηλέων, Ορφανοτροφείο Θηλέων, Αγροτικό Ορφανοτροφείο και 13 Δημοτικά Σχολεία.

“Η παιδεία εις τας Τουρκοκρατούμενας Σέρρας”, Έλλη Αγγέλου - Βλάχου



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Ό,τι απέμεινε από την ιστορική Σχολή Δημ. Μαρούλη

Ο Δάσκαλος Δημήτριος Μαρούλης από τον Κατσικά Ιωαννίνων (1840) σπούδασε στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και ήταν υπότροφος στη Θεολογική και Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας. Για περαιτέρω σπουδές στάλθηκε στη Γερμανία με ενδιαφέροντα κυρίως παιδαγωγικά. Στα 29 του χρόνια είναι ένας κατασταλαγμένος καινοτόμος εκπαιδευτικός με έμπνευση για αναμόρφωση της ελληνικής παιδείας σε χαλεπούς καιρούς. Το 1869 επιστρέφει στην Αθήνα ως διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου και γρήγορα έρχεται σε σύγκρουση με το κατεστημένο για τις ριζοσπαστικές παιδαγωγικές μεθόδους του. Το 1870 όταν η ελληνική κοινότητα Σερρών τον κάλεσε για Διευθυντή του Ανωτάτου Ελληνικού Σχολείου (Γυμνάσιο), δέχεται για να παίξει πολύ γρήγορα ρόλο ηγετικό και αξιοθαύμαστο σε μια άγρια δοκιμαζόμενη εποχή. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, εισηγήθηκε τη σύσταση Διδασκαλείου από μαθητές όλων των σχολείων του νομού που θα αναμόρφωνε δασκάλους. Η ποιότητα κι η ποικιλία της διδασκείας ύλης υπήρξε αξιοθαύμαστη, Μετά από 15ετή προσφορά και δράση αποχώρησε από τα Σέρρας για Αθήνα όπου απέθανε το 1892. Οι γνωρίσαντες αυτόν τόνισαν το μέγεθος του έργου του εθνικού ανδρός.

“Η παιδεία εις τας Τουρκοκρατούμενας Σέρρας”, Έλλη Αγγέλου - Βλάχου



Ιανουάριος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	





ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ



Δημοτικό Σχολείο Εμμ. Παπά

Το ιστορικό διδακτήριο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά θεμελιώθηκε στα 1883. Σύμφωνα με γραπτά κείμενα της εκκλησίας του χωριού λειτουργούσε Δημοτικό σχολείο από το 1860 και από το 1870 λειτουργούσε 8/τάξια σχολή που στεγάζονταν σε διάφορα οικήματα της εκκλησίας του χωριού (Αρρεναγωγείο, Παρθεναγωγείο, Νηπιαγωγείο). Προ του 1860 όσοι ήθελαν να μορφωθούν πήγαιναν στα Σέρρας ή στην Ι.Μ. Τ. Προδρόμου. Ύστερα από ενθάρρυνση της μητρόπολης Σερρών και σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και την εκκλησιαστική επιτροπή, στα 1883 ιδρύεται η «Φιλόπτωχος Αδερφότης Δοβίστας» που είχε εθνικοθρησκευτικό χαρακτήρα με σκοπό την εξύψωση του εθνικού φρονήματος των κατοίκων. Το 1906 ιδρύονται τα «Εκπαιδευτήρια Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Δοβίστας» με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη φορολόγηση των εμπόρων καπνού, το ποσό των οποίων ανήλθε σε 30.683 γρόσια. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αρχιτεκτονικό καλλιτέχνημα όπου δε λειτουργεί ως Δημοτικό Σχολείο και αποτελεί στολίδι για τη νεότερη ιστορία του χωριού, θυμίζοντας την υπέρ 100/ετή ιστορία του και συνεχίζοντας να προσφέρει φως με την επιβλητικότητά του. Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και αναπαλαιώθηκε. Από το 2003 λειτουργεί ως Μουσείο με εκθέματα αφιερωμένα στον ήρωα του 1821 Εμμανουήλ Παπά.



Φεβρουάριος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ



11ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Μάρτιος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	27	26	28	29
30	31					

Η Ελληνική κοινότητα της πόλης των Σερρών το 1900, για την τόνωση του Εθνικού φρονήματος και για αντιπερισπασμό προς Δημοτικό Βουλγαρικό Σχολείο, αποφάσισε την ίδρυση Δημοτικού Ελληνικού Σχολείου που στεγάστηκε προσωρινά στο σπίτι του Βαλαλά ή Μπαλαλούδη πλησίον της εκκλησίας Ιωάννου Θεολόγου.

Την ίδια χρονιά με συνδρομή του απόδημου Σερραίου μεγαλέμπορου Δούμπα (που διέμενε στην Βιέννη) θεμελιώνει το μεγαλοπρεπές για την εποχή του διδακτήριο αυτό. Στην όλη προσπάθεια της ανέγερσης συνετέλεσαν πάρα πολύ και οι κάτοικοι της περιοχής με εθελοντική και ευγενική προσωπική τους εργασία.

Το διδακτήριο περατώθηκε το 1904. Η αρχική του ονομασία είναι άγνωστη. Λίγα χρόνια μετά ονομάζεται 8ο Δημοτικό και το 1953 σε 11ο, ονομασία που διατηρεί και σήμερα.

Το πέρασμα των χρόνων και ο νόμος της φθοράς δεν αλλοίωσαν την αίγλη του και σήμερα ακόμα θεωρείται ένα από τα ωραιότερα διδακτήρια που κοσμούν την πόλη.

(Φωτισμένοι και μορφωμένοι δάσκαλοι, φώτισαν πολλές γενεές Ελληνοπαίδων)

(Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείου)



12ο Δημοτικό Σχολείο



Απρίλιος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Όπως φαίνεται από τα μητρώα των μαθητολογίων, η λειτουργία του 12ου Δημ. Σχολείου ξεκινάει από το 1919. Από το ίδιο αρχείο φαίνεται ότι το Σχολείο λειτουργεί μέχρι το 1929 και για άγνωστο λόγο το αρχείο χάνεται. Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής και μαθητές του σχολείου (σήμερα υπερηλικών) ανέφεραν ότι το Σχολείο ήταν αρχικά ισόγειο οίκημα, στην ταράτσα του γίνονταν οι σχολικές εκδηλώσεις (Γυμναστικές επιδείξεις, γιορτές κ.λ.π) καθώς ο αριθμός των παιδιών ήταν πολυπληθέστατος δεν επαρκούσε ο αύλιος χώρος του Σχολείου. Η παράδοση λέει (πάλι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής) ότι στο Σχολείο βρήκε καταφύγιο ο ήρωας του Μακεδονικού αγώνα, Καπετάν Μητρούσης λίγο πριν ανέβει στο καμπαριό της Ευαγγελίστριας και θανατωθεί από τους Τούρκους. Στο Σχολείο υπάρχει και συρήνα που λειτούργησε στα δύσκολα χρόνια και λειτουργεί ακόμα και σήμερα.

(Ιδία Επεξεργασία)



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ



Μάιος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Αστική Σχολή Πρώτης Σερρών

Η πρώην Αστική Σχολή Πρώτης κτίστηκε το 1904 με ενέργειες του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομου (Εθνομάρτυρα Σμύρνης). Η ιστορικότητα της σχολής αυτής που μετονομάστηκε σε Μουσείο Νεότερης Πολιτικής Ιστορίας, έγκειται και στο γεγονός ότι σε αυτή φοίτησε ως μαθητής ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που έμελλε να γίνει αργότερα Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πρόκειται για τριώροφο κτίριο στο κέντρο (του οικισμού) της πόλης. Το σχολείο λειτούργησε ως το 1927, οπότε κτίστηκε το νέο μεγάλο κτίριο.

(Ιστορία της Πρώτης Σερρών του Ηρακλή Α. Ευγενίδη)



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ



Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (πρώην Εθνικό Αγροτικό Ορφανοτροφείο)

Το κτίριο που σήμερα στεγάζεται το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών ανεγέρθη στα τέλη του 19ου αιώνα ως Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων της Οθωμανικής Διοίκησης. Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας χρησιμοποιήθηκε ως Ορφανοτροφείο. Στα 1930 προσετέθη ο δεύτερος όροφος του κτιρίου με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγιεινής και μελέτη του Κωνσταντινοπολίτη Αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη

(Από το αρχείο της Αρχιτέκτονος Λίλας Θεοδωρίδου-Σωτηρίου)

Ιούνιος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



1ο και 7ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Το Διδακτήριο ιδρύθηκε σαν 6/τάξιο μικτό Δημοτικό Σχολείο Σερρών το 1927 για να εξυπηρετήσει τους κατοίκους των συνοικισμών Κουπλιών και Καλκάνη, όλων σχεδόν των προσφύγων μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Το 1929 μετονομάστηκε σε 7ο Δημοτικό και το 1952 σε 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο αριθμός των μαθητών πάντοτε ήταν μεγάλος. Τα κορίτσια που φοιτούσαν ήταν λιγότερα των αγοριών, κυρίως στις μεγάλες τάξεις, γιατί γρήγορα οι γονείς κρατούσαν τα κορίτσια τους στο σπίτι για να βοηθούν στις δουλειές του νοικοκυριού και στο μέγαλωμα των μικρότερων αδελφών τους.

Προπολεμικά αγόραζαν οι μαθητές τα αναγνωστικά, ενώ δεν υπήρχαν άλλα βιβλία για τα διάφορα μαθήματα και αρκούσαν σε όσα άκουγαν από τους δασκάλους ή κρατούσαν σημειώσεις.

Οι δάσκαλοι ήταν Δημόσιοι Υπάλληλοι και για λειτουργικές δαπάνες υπήρχε προαιρετική εισφορά των γονέων.

Δύο-τρία βιβλία, ένα κοντύλι και μια πλάκα σε μια πάνινη τσάντα ήταν τα μόνα εφόδια των μαθητών.

(“Από το χθες... στο σήμερα”,
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 1ου και 7ου
Δημ. Σχολείου Σερρών)



Ιούλιος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ



Αύγουστος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Το παλιό Δημοτικό Σχολείο της Πρώτης Σερρών

Δείγμα ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Πρώτης Σερρών και της περιοχής, αποτελεί το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Χτίστηκε στα χρόνια 1926-1927 με εθελοντική εργασία των κατοίκων της Πρώτης και λειτουργήσε ως Δημοτικό Σχολείο μέχρι το 1980. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου 1900 τ.μ. ήταν υπερβολικά μεγάλο για τον αριθμό των μαθητών που φοιτούσε. Σήμερα το κτίριο έχει ανασκευαστεί και μετατραπεί σε Δημαρχείο, ενώ το Δημοτικό Σχολείο μεταφέρθηκε σε άλλο νεότερο κτίριο.

(Ιστορία της Πρώτης Σερρών του Ηρακλή Α. Ευγενίδη)



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ



Σεπτέμβριος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

6ο Δημοτικό Σχολείο (Εβραϊκό)

Το Διδακτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το 6ο Δημοτικό Σχολείο των Σερρών θεμελιώθηκε σε δημοτικό οικόπεδο από την Ισραηλιτική κοινότητα Σερρών μετά την απελευθέρωση του 1913, με την συνεισφορά του Δήμου Σερρών και κατοίκων της περιοχής του διδακτηρίου, που επί το πλείστον ήταν Ισραηλίτες.

Για τον λόγο αυτό ακόμη και σήμερα αποκαλείται και είναι γνωστό στους Σερραίους ως Εβραϊκό.

(Από το αρχείο του 6ου Δημοτικού Σχολείου)



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ



Οκτώβριος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

23ο Δημοτικό Σχολείο

Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται το 23ο Δημοτικό Σχολείο, γνωστό στους Σερραίους ως Τσαλοπούλειο ή Κόκκινο Σχολείο. Ονομάστηκε Τσαλοπούλειο προς τιμήν του Τσαλόπουλου, που διετέλεσε διευθυντής του από τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας ως το 1930. Στη δεκαετία του 1950 ονομαζόταν Πρότυπο. Μετονομάστηκε σε 8ο Δημοτικό Σχολείο το 1957. Από το Σεπτέμβριο του 1992 έως και το 1995 στεγάστηκε εκεί το Μουσικό Γυμνάσιο. Έκτοτε και μέχρι σήμερα λειτουργεί ως 23ο Δημοτικό Σχολείο.

(Ιδία Επεξεργασία)



3ο Γυμνάσιο Σερρών

Το 3ο Γυμνάσιο Σερρών στεγάζεται σήμερα σε ένα νεοκλασικό κτίριο, παλιό νοσοκομείο της πόλης.

«Κτίστηκε το 1885 σε θέση περσιόπη, στους πρόποδες της Ακρόπολης, νέο θεραπευτήριο μεγαλοπρεπές, με παραρτήματα βρεφοκομείου, γηροκομείου, φρενοκομείου και ιδιαίτερου φθυσιατρείου. Το κτίριο, αληθινό μέγαρο, στοίχισε 5000 τουρκικές λίρες περίπου.» Νοσηλεύονταν κρυφά και αγωνιστές της εποχής. Τα σχέδια του κτιρίου στάληκαν από την Κωνσταντινούπολη και τα χρήματα ήταν δωρεές Σερραίων ευεργετών της εποχής.

Η πυρκαγιά του 1913 προκάλεσε φθορές. Μετά την απελευθέρωση επισκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι το 1952. Έκτοτε, αφού ανακαινίσθηκε, παραχωρήθηκε για τη στέγαση του Γυμνασίου Θηλέων. Το 1973 έγινε προσθήκη του νέου κτιρίου και από το 1979 λειτούργησε ως μικτό 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο, ενώ από το 1994 στεγάζει μόνο το 3ο Γυμνάσιο. Στην αυλή του κτιρίου υπήρχε ο Άγιος Δημήτριος ο Τσιανακτοίτικος (Κεραμικός).

(“Ιστορία των Σερρών”, Γ. Καφαντζί).

Νοέμβριος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						



ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ



Δεκέμβριος 2009

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

1ο Γυμνάσιο Σερρών

Ανοικοδομήθηκε με δωρεά του Πατριάρχη Γρηγορίου Ζ' και του Γρηγορίου Ρακιτζή. Το ιστορικό 1ο Γυμνάσιο Αρρένων στην οδό Λ. Παπαπούλου θεμελιώθηκε το 1926 και εγκαινιάστηκε το 1930. Εδώ φοίτησαν δεκάδες διακεκριμένοι Σερραίοι.

Λειτουργήσε ως Αρρένων ως το 1979 και έκτοτε μετατράπηκε σε μικτό 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Σερρών. Με την μεταστέγασή του 1ου Λυκείου σε νεόκτιστο κτίριο το 2001-2002, λειτουργεί ως 1ο Γυμνάσιο Σερρών.

(Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σερρών)